



Nieuwsbrief KBS De Schothorst, 12 april 2018
Klaas de Rookstraat 53, 7558 DJ Hengelo
Telefoon: 074-2770067, e-mail: info@deschothorst.nl

Laatste week schoolfruit!

De afgelopen maanden hebben alle leerlingen kunnen profiteren van het Europees schoolfruitprogramma. Drie keer in de week hadden we om 10:00 uur voor alle kinderen fruit of groente. Dat betekent dat we ook ouders hadden die ons daar iedere week mee hielpen zodat het voor de kinderen, indien nodig, gesneden klaarstond. Bij deze bedanken we die ouders voor hun hulp! Echter loopt dit project altijd 21 weken, wat betekent dat **volgende week de laatste week** is dat we fruit ontvangen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u uw kind vanaf dinsdag 24 april in elk geval voor de dinsdag, woensdag en donderdag fruit meegeeft zodat we deze goede gewoonte kunnen doorzetten.



Koningsspelen

Vrijdag 20 april staan de bekende Koningsspelen op het programma. Dit zal een heus spektakel worden. Het zal een sportieve dag worden, dus sportieve kleding is voor de kinderen wel lekker. Dit jaar vieren wij dit samen met onze buurschool, 't Schöppert.



In de ochtend beginnen de kinderen in eigen klas met een Koningsontbijt. Na het ontbijt, ongeveer 9.00 uur, zullen we met alle leerlingen op het schoolplein beginnen met het lied en de dans van de Koningsspelen. 9.15 uur gaan de kinderen in groepjes beginnen met de spelletjes. Het lijkt of het lekkere dag te worden, aangezien de vooruitzichten goed zijn. Een extra bidon met drinken is dan ook geen overbodige luxe. De school voorziet de leerlingen dus naast het ontbijt ook voor wat drinken

en iets lekkers tussendoor. 's Middags zal in het teken staan van de sponsorloop (denkt u aan de sponsorlooptijst?). Het goede doel hiervoor is Kika! In onderstaand schema ziet u wanneer de kinderen moeten lopen.

Tijd	Groep
12.50 - 12.55 uur	Groepen 1 en 2
12.55 - 13.00 uur	Wisselen
13.00 - 13.10 uur	Groepen 3 en 4
13.10 - 13.15 uur	Wisselen
13.15 - 13.30 uur	Groepen 5 en 6
13.30 - 13.35 uur	Wisselen
13.35 - 13.50 uur	Groepen 7 en 8

Het is natuurlijk super leuk dat alle kinderen tijdens deze Koningssspelen oranje getint of oranje gekleed zijn! Daarnaast is het voor de kids erg leuk als er vaders, moeders, opa's, oma's of andere familieleden of vrienden komen kijken! Heeft u tijd, kom dan gezellig het feest meemaken!

Avondvierdaagse 2018

Trek je wandelschoenen maar weer aan, want de Avondvierdaagse staat voor de deur!

28, 29, 30 en 31 mei 2018. Jij doet toch ook mee!

Dit jaar organiseert de wandelunie alweer voor de 70ste keer de avondvierdaagse. Wij lopen ieder jaar

met een grotere groep mee, dus heb je ook dit jaar

weer zin om mee te lopen dan kun je je opgeven via de brief die de oudsten mee hebben gekregen.

We maken er weer een mooi vierdaagse van!



'Koninklijke' Halviering

Graag willen we u uitnodigen voor onze 'Koninklijke' halviering. Op **donderdag 26 april**, de dag vóór

Koningsdag en ook de meivakantie zullen alle

groepen in de hal optreden voor ouders. Dit keer in

het thema 'Koningsdag'. Wij verwachten rond 13:00 uur te beginnen en

om 14:15 te eindigen.



Van gras naar moestuin naar belevingstuin op basis van permacultuur!

Ruim 1,5 jaar geleden kwamen wij in een schooltuin van 30 bij 15 meter die voornamelijk bestond uit gras. Na een flinke omspitbeurt en een verdeling in tweeën, bleef er een zwart stuk grond van 15 bij 15 m over. Samen met de leerlingen van (bijna) alle groepen, die in kleine groepjes 2 à 3 keer per week een klein uurtje kwamen helpen, werd de zwarte tuin vorig jaar lente/zomer omgetoverd tot een moestuin. De kinderen hielpen met bedjes maken, zaaien, bemesten, onkruid wieden, etc. en leerden wat een moestuin precies inhoudt en wat er allemaal komt kijken bij het opzetten ervan. Daarnaast kregen ze op het niveau van de groep natuuronderwijs, van: "Welke groente groeit boven en welke onder de grond?" tot "Waarom zijn wormen zo nuttig in de tuin?" Ondertussen veranderde de schooltuin steeds meer. Er kwam een kas en een kruidentuin, er werden appel- en perenbomen geplant en allerlei soorten fruit/bessen, zoals aardbeien, frambozen, bramen, rode bes, jostabes, veenves, vlierbes en nog veel meer. En toen ontstond het idee om er een belevingstuin van te maken: een gedeelte bostuin waar kinderen de natuur kunnen (her)ontdekken, en een gedeelte moestuin waar ze alles leren op het gebied van groenten kweken. Dit alles gebaseerd op de principes van permacultuur waarbij alles verbonden is in 1 groot ecosysteem waar wij onderdeel van zijn: www.permacultuurnederland.org Daarnaast is onze moestuin geheel biologisch; zowel zaden als bemesting!



Afgelopen herfst zijn we begonnen met het realiseren van dit plan. Het moestuingedeelte werd verdeeld in bedjes en dankzij een plaatselijke houtleverancier en de heftige storm, waarbij meerdere schuttingen sneuvelden(!) hadden we voldoende planken om er mooie bakken van te maken. Samen met enthousiaste leerlingen werkten we tijdens de winter hieraan door en ook maakten we de moestuin alvast klaar voor het nieuwe seizoen; snoeien, onkruid/gras en overtollige bladeren weghalen, alles omscheppen en bemesten. Door de bakken ontstonden er allemaal mooie

paden, perfect voor een blotevoetenpad!: "Op blote voeten door de natuur lopen is heerlijk, bevrijdend en een gezonde en verrassende

manier van natuurbeleving!" Elk pad zal een andere bodembedekking krijgen: van fijn zand tot schelpen, grind en grote keien, van houtsnippers tot houtstronken en dikke takken en nog een aantal avontuurlijke elementen zoals de evenwichtsbalk. En natuurlijk mag het modderpad niet ontbreken!

Deze week hebben we als eerste het modderpad aangelegd en een aantal leerlingen van groep 8 en groep 4 hebben het al met veel plezier uitgetoetst! De komende weken hopen we de rest ook aan te leggen. Dankzij het mooie weer konden we afgelopen week ook al beginnen met zaaien! Als eerste de spinazie, radijs, raapsteel en bosui en deze week de peultjes en tuinboontjes. Maar er komt nog veel meer in de komende weken en er zal nog genoeg gebeuren! Hiervan houden we u op de hoogte. Al nieuwsgierig geworden? Kom dan rustig een keer een kijkje nemen!

Opbrengst Vastenactie € 415,19

Voor het project Mbala in Zambia is maar liefst € 415,19 ingezameld door alle leerlingen van De Schothorst, allemaal heel erg bedankt!

Opbrengst Oud papier februari: 309,00

Ouders, bedankt!!



12 apr	Nieuwsbrief
17 t/m 19 apr	EindCito groep 8
18 april	Schoolreisje groep 1 t/m 6
20 april	Koningsspelen
24 april	09:30u Swim gr 7 en 8
24 april	10:20u Swim gr 4-5 en 5-6
26 april	Koninklijke halviering
26 april	Nieuwsbrief
27 april t/m 13 mei	Meivakantie alle leerlingen vrij!